

17-3-2016

Aan mijn energievretende RA'tje,

In 2011 settelde jij je ongevraagd in mijn lijf.
Sindsdien spoor je mijn immuunsoldaten voortdurend aan om verraad te plegen en dat is jou ook heel lange tijd voor 100% gelukt !

Maar ik bleef ondertussen dapper (en vaak ook niet zo dapper) zoeken naar bondgenoten om terug te vechten ...

Oooh, ik weet het wel, jij bent op je eentje oersterk! Jij geeft nooit op en bent altijd aanwezig. Ik op mijn eentje daarentegen ben een vogel voor de kat. Maar wie niet sterk is moet bondgenoten zoeken en de krachten bundelen!

Vandaag heb ik een schitterend team rondom mij verzameld dat mij onvoorwaardelijk helpt jou onder de knoet te houden. Een team dat altijd voor me klaar staat. Je kent ze vast wel...

De medici die met de beste medicaties en technieken op de proppen komen om jou lik op stuk te geven.

Mijn lieve familie, die alles zou doen voor mij zodat ik jou de baas kan blijven. Ja, die aanval van Felix met zijn voor-mij-gemaakte-hulprobot had je niet zien aankomen hé !

Mijn vrienden, die jou onlangs ook weer in volle actie zagen, vechten samen met mij terug. Zij bieden mij met plezier hulp en staan altijd paraat!

Mijn collega's, die me af en toe tijd willen/moeten geven om terug te vechten als het hoognodig is en die echt moeite doen om jouw grillen te proberen begrijpen.

Mijn lieve medepatiënten die ook vechten tegen één of ander eng monster dat hun lichaam tracht over te nemen en die stuk voor stuk een uniek en inspirerend voorbeeld voor me zijn.

Geloof me RA'tje, van dit team kan jij in de verste verte niet winnen!

We wonen nu officieel 5 jaar samen in mijn lichaam.

En hoe vervelend je mijn leven soms ook maakt, hoeveel je me ook laat inleveren, ik wil dat graag vieren!

Waar jij 5 jaar geleden je intrede vierde en ik dat lijdzaam onderging zijn de rollen anno 2016 omgedraaid!

Wat toen een pikzwarte dag was zal vandaag een dag vol zonneshijn zijn!

Weg met die donkere herinnering, plaats voor blijdschap!

Je bent uiteraard uitgenodigd en mag aan de zijlijn meevieren... als je het lef nog hebt natuurlijk...

Liefs,

Cindy

